

Jaarverslag Gemeente 2022

Voor u ligt het jaarverslag van 2022, na een start met beperkingen kunnen we weer volop gemeente zijn. Daar mogen we dankbaar voor zijn, want de mens is niet bedoeld om alleen in zijn woning opgesloten te zijn. We zijn blij elkaar weer te ontmoeten!

Januari: Na de kerstwandeling langs kerken in 2021 is de gemeente van start gegaan met de week van gebed. U hebt vanaf Januari ons maandblad de Regenboog moeten missen. Met de wekelijkse nieuwsbrief wordt houden we u op de hoogte .

Verder is de twee wekelijkse boekbespreking van start gegaan over de joodse achtergrond.

Februari: De termijn van Timo als raadslid zit er op! Hij geeft aan zich niet nog een keer verkiesbaar te stellen. We nemen afscheid van onze bovenburen die na 9 jaar plezierig in onze boven woning gewoond te hebben de sleutels inleveren. Verder horen we dat onze oud voorganger Fritz Kaiser is beroepen in Wenen.

Maart: De beperkende maatregelen worden grotendeels opgeheven, dat geeft ons de gelegenheid om weer een ledenvergadering te organiseren.

April: Marian de Boer stelt zich verkiesbaar als raadslid en neemt het stokje van Timo over. Vlak voor Pasen is er een sedermaaltijd gehouden. ---. Ook wordt er een speciale avond gehouden door de Nederlandse Patiënten Vereniging als aanvulling op het Bijbelstudie-onderwerp van dit seizoen: dood en leven; ziekte en gebed.

Mei: --- De raden van de Regenboog en de Fonteín hebben een gezamenlijke vergadering om te kijken waar we elkaar kunnen versterken, Verder verwachten we een speciale dienst met br.

Vonk; het loopt anders. Na een bewogen leven krijgt hij een terugval en hebben wij een prachtige getuigenis dienst gehouden,

Juni: In Lelystad wonen we de afscheidsdienst van Fritz Kaiser bij. Ze gaan daadwerkelijk emigreren! De 55+ van beide baptistengemeentes konden weer op pad en hebben na een bezoek aan Open Doors pannenkoeken gegeten bij ons in de achterzaal.

Juli: Vakantie periode! Maar ook tijd voor de Haert2Hart zomerweek, bij Eigen Wijze in onze Polder.

Een herhaling van de bikers dienst, maar dan uitgebreid met truckers.

Augustus: Twee droevige berichten. ---

September: De maand dat we het kerkelijk seizoen beginnen. Met een startzondag, de start van de Bijbelstudie over het leven van David, huiskringen, en Rock Steady voor de jeugd. Wat nieuw is: een vrouwen kring!

Oktober: ---

November: De raad is een weekend in Nunspeet geweest om na te denken over gemeente zijn, waaronder huisvesting. Ook hebben we de eerste discussieavond gehouden, dit keer om de techniek te leren hoe we lastige onderwerpen van meerdere kanten kunnen bekijken, ---

December: In onze najaarsvergadering koppelt de raad terug waar we voor het komende jaar aan willen werken. Daarnaast staat huisvesting hoog op de agenda. Als gemeente staan we open voor nieuwbouw maar de risico's van een VVE houden het gepresenteerde plan tegen.

Onze dominee Erik van Duyl accepteert het beroep uit Hoogenveen voor een 2/3 dienstverband en gaat daarmee Apeldoorn verlaten. Voor onze gemeente in Emmeloord heeft dit geen gevolgen. Door een mooie samenloop van omstandigheden houden we een eerste Arabisch-talige dienst in ons gebouw.

Zo sluiten we het jaar af met de kerstwandeling, dit keer georganiseerd in de Lange Nering, samen met de winkeliers .

Ledenverloop in 2022:

Op 01 januari 2022 had de gemeente 62 leden

Afname:

Overleden --- 01

Met attestatie vertrokken 00

Naar een andere gemeenschap vertrokken

--- 01

Zich onttrokken 00

Totaal 02-

Toename:

Gedoopt 00

Met attestatie binnengekomen 00

Uit een andere gemeenschap binnengekomen

--- 03

Opgenomen na eerder gedoopt te zijn --- 01

Opnieuw opgenomen 00

Totaal: 04+

Op 31 december 2022 had de gemeente 64 leden

Namens de raad van Baptisten Gemeente Emmeloord "De Regenboog", Johan Wijnsma